

**D-CODEER
JE TOEKOMST**

Luc Devos

ISBN 978-90-821-545.-4

(ebook-versie : ISBN 978-90-821-5451-1)

Auteur: Luc Devos

Scenario: Luc Devos ©

Illustraties: yurg.com © (Yurg De Mynck)

Vormgeving: Bram Lestabel

Eerste druk – 2014

© 2014 - Luc Devos

Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op andere wijze zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

D-TOX

DROMEN

DOELEN

DRIJVEREN

DURVEN

**RELATIE &
VERWACHTINGEN**

D-POWER

DOORZETTEN

DOEN

**PAY IT
FORWARD
-PRINCIPE**

DOORGROEIEN

LEIDING

**DRIJVEREN
VAN DE MENS**

DENKEN



DIT BOEK IS OPGEDRAGEN

AAN DE MOOIE ZIEL,

DIE IN JOU LEEFT.

INLEIDING	1
DANKWOORD	3
DO NOT FOCUS ON THE TEACHER, FOCUS ON THE LESSON	5
WOORD VAN DE AUTEUR	9
DOLGEDRAAIDE MAATSCHAPPIJ	10
WAT IS ER AAN DE HAND?	10
DAAROM	33
DEFINITIE VAN PERSOONLIJK LEERPROCES	37
GELUK	38
SUCCES	41
ALGEMENE INZICHTEN	42
DRIJFVEREN VAN DE MENS	45
LAST / PIJN / ANGSTEN	47
ANGSTEN	49
LUST / PLEZIER / DROMEN	59
BESLUIT	60
LIEFDE	63
DROMEN	68
DROOM & DROOM GROOT	70
GEBRUIK AL JOUW ZINTUIGEN	71
JOUW PERSOONLIJKE DROMENLIJST	73
DENKEN	74
GELOOF	75
IDEEËN	77
AFFIRMATIES	78
DOSEREN VAN EMOTIES	78
LACHEN EN HUMOR	80



DOELEN	82
DOELTREFFEND	86
PLANNING	88
PRIORITEIT	90
DURVEN	92
VERTROUWEN EN GEVOEL	95
ZELFVERTROUWEN	96
DRALEN OF UITSTEL	98
DOEN	100
DISCIPLINE	103
GEWOONTEN	103
UITGESTELDE ACTIES DIE IK NU GA UITVOEREN	105
GO THE EXTRA (S)MILE	106
HOE OMGAAN MET MENSEN	107
EEN EVENWICHTIGE PERSOONLIJKHEID	113
EVALUEER	111
GEEN KLACHTEN, AFBREKENDE KRITIEK OF BEOORDELING	112
ONTHOUD NAMEN	114
WEES EEN LUISTERAAR	115
GEEF ANDEREN HET GEVOEL DAT ZE BELANGRIJK ZIJN	116
VERMIJD REDETWISTEN	117
BELOFTES EN AFSPRAKEN	118
KOM NOOIT TE LAAT	119
DURF "NEE" TE ZEGGEN	120
WALK YOUR TALK	120
LEER "SORRY" TE ZEGGEN	121
UITSTRALING	123
KLEDING & LOOK	124



LEIDING	128
ZOEK LEIDING	129
GEEF LEIDING	131
DELEGEREN	135
HOU HET OVERZICHT	136
DADEN - AAN DE SLAG	137
JOUW ENERGIE	138
DOORZETTEN	140
VOLHARDING	141
OMGAAN MET MOEILIJKE TIJDEN & ZORGEN	143
FLEXIBILITEIT	147
FOCUS	148
AFWERKING	149
QUALITY TIME	151
HOE OMGAAN MET JOUW PERSOONLIJK BUDGET	153
SLIMME EN DOMME SCHULDEN	156
KWIJTSCHULDEN SCHULDEN	157
EXTRA	158
WEES ETHISCH IN JOUW FINANCIËEL BEHEER	158
LESS IS MORE	159
D-POWER	162
DANKBAARHEID	162
DELEN	165
DOORGEVEN	169
RELATIE & VERWACHTINGEN	172
COMMUNICEER	173
VERWACHTINGEN	173
KWETSBAARHEID	175



RUIMTE	176
FINANCIËN	176
DOORGROEIEN	178
PERSOONLIJKE GROEI	179
ENERGIE	181
WET VAN TRILLING	181
WET VAN GODDELIJKE EENHEID	184
WET VAN AANTREKKING	184
WET VAN OORZAAK EN GEVOLG	186
WET VAN HANDELING	187
WET VAN COMPENSATIE	187
WET VAN BETREKKELIJKHEID	187
WET VAN RITMISCHE BEWEGING	188
SPIRITUALITEIT	188
DE TELOORGANG VAN MOEDER NATUUR	198
LEEF ECOLOGISCH	201
D-TOX	206
FYSIEKE ENERGIE	207
MENTALE ENERGIE	212
OMGEVINGSENERGIE	213
RELATIE ENERGIE	214
DIGITALISERING	215
HET "PAY IT FORWARD"-PRINCIPE	221
HOE WERKT HET	222
PAY IT FORWARD IN JOUW LEVEN	223
EPILOOG	226
DE AUTEUR - ILLUSTRATOR	231



REFERENTIES	232
BOEKEN	232
FILM – DVD - VIDEO	235
INTERNET	236
NOTITIES	237



VOORWOORD

Luc maakt zijn belofte in het begin van dit boek waar: ons enkele zeer praktische bouwstenen aanbieden die hem het meest geholpen hebben om op zijn minst zijn eigen levenskwaliteit te verbeteren.

Deze bouwstenen, waaronder het '*Pay-It-Forward*' principe, als ze door (bijna) iedereen toegepast worden, vormen zeker een fundament voor een samenleving gebaseerd op liefde. Liefde voor de ander en vooral ook liefde voor onszelf.



Eerst schetst Luc een beeld van hoe hij de wereld en de samenleving op dit moment ervaart en legt hij de vinger op wonden waar we ons eigenlijk allemaal wel bewust van zijn.

Vervolgens geeft hij zijn visie over hoe politiek en samenleving dienen te veranderen om tot die liefdevolle wereld te kunnen komen, waarvan wij allemaal aanvoelen dat die ergens mogelijk moet zijn, als die ander en de beleidsmakers maar eerst eens hun best zouden willen doen om hun ego opzij te zetten?

Dan komt hijzelf tot het besef dat een gewijzigd bewustzijn is wat er eerst nodig is, niet alleen van de leiders, maar van de totale bevolking: top-down EN bottom-up.

Voor Luc is "Be the change you want to see in the world!" (M. Gandhi) geen loze slogan. Het is een mantra waar hij naar tracht te leven. Een andere houvast voor hem zijn de '10 geboden' van Ervin Laszlo. En zijn voornaamste advies: pas wat je geleerd hebt toe in je dagelijks leven door er een gewoonte van te maken.

Dit boek is een synthese van wat Luc op zijn levenspad aan adviezen en inzichten vergaard heeft. Het vertaalt zijn oprechte hartenwens om via deze weg zijn medemensen meer bewust te maken van hoe zij zich laten leven en hoe zij dit kunnen veranderen, als ze dat willen. Dit boek kan hier een eerste aanzet toe zijn.

Dank je, Luc, om jouw plaats in de puzzel van dit leven met dit boek te definiëren.

Dr. Tania de Winne
auteur van *Van Hoofdkwartier naar Hartkwartier*
www.jouwhartkwartier.com





**“Als er een manier is om het beter te doen,
vind die dan.”**

(Thomas A. Edison)

INLEIDING

Gegroet lieve wereldburger in deze boeiende tijden!

Ik ben blij dat ik via dit boek een ander deel van mezelf kan ontmoeten, want energetisch gezien maken we toch allemaal deel uit van een groter geheel, is het niet?

Misschien hebben we elkaar al eens ontmoet in dit leven, bewust of onbewust, of staat die ontmoeting nog op stapel. In elk geval, alvast reeds bedankt voor de energie en wijsheid die ik van jou mag ervaren of nog zal ervaren.

De wetenschap begint steeds meer en meer te erkennen dat er zoiets bestaat als een energetisch groter geheel waar we allemaal deel van uitmaken, zowel levende wezens als niet-levende materie, en dat we op een of andere manier allemaal verbonden zijn met elkaar.

Wat ik echter wens te benadrukken, is dat elk element even belangrijk is in het grotere geheel. Zo moet ieder individu de vrijheid krijgen zichzelf te zijn, en te bepalen in welke mate hij of zij in het grotere geheel wenst te functioneren.

Dit jaar word ik 56 jaar en heb ik ondertussen reeds heel wat boeken gelezen. Elk boek was steeds weer een openbaring. Een wereld van kennis en ervaring ligt daar voor het grijpen, en dit in alle vormen, formaten en kleuren. Van een klein pocketboekje tot grote geïllustreerde encyclopedieën. Allemaal hebben ze wel iets te vertellen dat ons verder kan helpen in onze persoonlijke groei.

Reeds lang sluimert in mij de droom om zelf een boek te schrijven en naarmate de tijd vorderde, groeide ook de roep naar de realisatie van deze droom.

Welnu, hier is het dan. Ik hoop dat je er evenveel plezier aan beleeft bij het lezen, als ik heb ondervonden tijdens het schrijven ervan.

In de eerste hoofdstukken verwijs ik naar wat er volgens mij allemaal fout loopt in de huidige samenleving. Doch daarom hoeven we nog niet depressief te worden of te beginnen wanhopen. Beterschap is altijd mogelijk zolang de bevolking maar aan haar bewustzijn blijft werken. Mijn bedoeling is jou hierbij enkele inzichten aan te bieden die mij opvielen in het leven en hoe ik deze ervaar en toepas, in de hoop dat deze ook jou kunnen helpen om jouw bewustzijn te laten groeien en jouw toekomst vorm te geven. Ik denk dat deze inzichten namelijk de fundamenten zijn naar een betere, meer spiritueel gerichte samenleving gebaseerd op *liefde* en *verantwoordelijkheid*. Door het toepassen van deze inzichten kunnen wij allen stap per stap groeien naar een nieuw maatschappelijk model waarin iedereen gelijke kansen aangeboden krijgt. Vooraleer we deze nieuwe maatschappij, gebaseerd op spirituele waarden zoals liefde en wederzijds begrip zullen hebben verwezenlijkt, heeft ieder van ons nog een persoonlijke weg af te leggen en moeten we daaraan hard blijven werken. Graag had ik jou via dit boek **codes** willen aanreiken, enkele inzichten die je verder kunnen helpen op jouw persoonlijk avontuur. Verwacht echter geen literair meesterwerk, want ik heb daarvoor niet de juiste opleiding genoten. Het zou prachtig zijn mochten deze inzichten opgenomen worden in een vast leerplan voor leerlingen vanaf de leeftijd van 16 jaar.



“Nu en dan geef ik in de marge mijn eigen ervaring mee zodat je er zelf kan achter komen dat ik zeker geen zonderling ben, maar net zo iemand als jij!”

DANKWOORD

Bij deze graag een woord van dank aan:

- Evi, Nikki en Joni, mijn drie prachtige dochters. Een speciale dank aan Evi voor haar voorbeeld van moed en doorzettingsvermogen na haar zwaar verkeersongeval en de bijhorende revalidatie achteraf
- Lutgart, de moeder van onze drie gezamenlijke dochters en steun en toeverlaat gedurende 18 jaar van mijn leven
- mijn broers en zussen, die ik diep in mijn hart koester, met een speciale vermelding voor mijn oudere broer Eddy voor de veelvuldige, langdurige en soms heel diepzinnige nachtelijke gesprekken over spiritualiteit en de maatschappij in het algemeen
- Ethel, voor haar enthousiaste reactie en aanbevelingen
- Tania voor de “lichtende” gesprekken en voorbeelden uit haar leven en de hulp
- Marc, Marianne, Freddy, Christine, Nardy, Marijke, Jacky, Annie, Andre en vele andere vrienden en vriendinnen voor de gesprekken en discussies aangaande de onderwerpen in dit boek
- Jerry, voor zijn blijvend voorbeeld van enthousiasme
- Luc, Laurette, Kathy, Fons, Lydia, Marc, May, Paul, Ilse en alle Diamant-, Smaragd- en Platinum ABO's (Amway Business Owners) voor hun rol als mentors in mijn leven
- mijn ex-collega's voor hun al dan niet bescheiden bijdrage tot mijn persoonlijke groei
- iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks heeft meegeholpen aan het ontwerpen en produceren van personal computers, open source software, internet en drukpersen, zonder welke de realisatie van dit boek niet mogelijk was geweest
- de drukker die het eindproduct vorm gaf en het marketing team die de promotie op zich zal nemen

- een speciale dank aan Yurg De Muynck, die de uitdaging aanging om dit boek meesterlijk te voorzien van illustraties
- tevens mijn oprechte dank naar Bram Lestabel die de vormgeving van dit boek op zich nam

Een speciale dank aan al de proeflezers voor hun suggesties en verbeteringen: Ethel, Evi, Hilde, Joni, Marc en Tania.

En als laatste graag een speciale dank aan mijn echtgenote Hilde, die (nog) steeds elke dag voor mij klaar staat. Haar onbaatzuchtige inzet voor familie, vrienden en mensen in nood zijn voor mij een voorbeeld om alles, zoveel als ik kan bevatten, in de juiste context te blijven zien.

**“Een bedankje, soms klein en fijn,
doet eenieder goed.
Omdat je voor de medemens,
best lieve dingen doet.”**

DO NOT FOCUS ON THE TEACHER, FOCUS ON THE LESSON

Deze les heb ik gaandeweg zelf moeten ontdekken. Ik ging er namelijk van uit dat iedereen die succesvol is, volledig paste in het plaatje van een perfecte persoon in een perfecte wereld. Ondertussen ben ik er ook wel achter gekomen dat perfectie alleen is weggelegd voor *in de hemel*. Althans voor diegenen die daarin geloven. Zelf ben ik een autodidact, wat betekent dat, wanneer ik voor een uitdaging sta en niet over de juiste informatie of ervaring beschik, ik dit voor mezelf ga opzoeken en het onbekende



aanleer en uitprobeer. Vandaag ben ik op financieel vlak nog niet echt succesvol te noemen. Alhoewel ik jobs en functies heb uitgevoerd die goed betaald werden, heb ik eveneens financiële uitdagingen gekend, waaronder loonbeslag. Door de principes toe te passen die in dit boek beschreven worden, heb ik me echter steeds kunnen verder helpen, ook in moeilijke tijden. Daardoor kan ik nu terugkijken op 55 jaar doorspekt met allerlei grote en kleine uitdagingen en successen. Gedurende mijn persoonlijke groei kwam ik erachter dat er geen enkele succesvolle persoon perfect is, en dat iedereen wel nog één of meer scherpe kantjes heeft. Gelukkig, want anders waren we gestandaardiseerde robots, toch?

Dus, ga in deze wereld van niet-perfecte mensen en niet-perfecte voorbeelden jouw focus niet richten op de personen zelf, maar wel op de inzichten en principes die zij hebben toegepast, principes waarmee zij hun succes of prestaties hebben behaald. Je zal zelf in jouw leven eveneens diverse coaches of 'meesters' tegenkomen. Wees dankbaar voor hun korte of langere aanwezigheid in jouw buurt, en drink met grote slokken van hun ervaring.

Het blijft uiteraard de individuele vrijheid van jou om deze opgedane kennis al dan niet zelf te gaan toepassen in jouw leven! En spiegel jouw huidige situatie en toekomst niet af op deze van mij, maar filter er alleen die informatie uit die ook voor jou bruikbaar is.



“Al vanaf de kleuterklas was ik gedoemd om permanent een bril te dragen wegens bijziendheid. Uiteraard werd ik snel het middelpunt van spot en was ik het kneusje van de klas. Ook in de verdere studie jaren waren de combinatie van uiterlijk en bril allesbehalve bevorderlijk voor mijn ‘imago’ en contact met anderen. Ik groeide dan ook op met een behoorlijk gebrek aan zelfvertrouwen. Ik compenseerde dit door zo goed mogelijk te studeren en goede cijfers te halen. Met een diploma van technisch lager secundair onderwijs A3 Mechanica trad ik op 15-jarige leeftijd toe tot het Belgisch leger. Daar leerde ik al snel wat structuur, tucht en discipline konden betekenen in het leven van iemand. Ik leerde daar ook dat voor wie daarbij de kans greep, veel binnen het bereik lag op basis van studeren, hard werken en doorzetten. Ik zag mijn kans, studeerde verder en werd zo uiteindelijk officier. In 1988 trad ik toe tot een verkoopnetwerk in bijberoep. Daarin kreeg ik de kans succesvolle mensen te ontmoeten, ervan te leren en door te groeien tot een niveau waarna ik met hen kon samenwerken. Het was tijdens deze periode dat mijn honger naar verdere informatie werd gevoed door de vele boeken, die werden gepromoot als basis voor mijn persoonlijke groei. Een beperkt overzicht ervan kan je terugvinden in de lijst achteraan in het boek. Nog steeds beschouw ik de aankoop van deze boeken als een van de beste beslissingen die ik in mijn leven heb genomen. Ik zag het als een ‘investering’ in mezelf. Daardoor ben ik stap voor stap mijn manier van denken en handelen gaan aanpassen en heb ik niet alleen een sterk zelfvertrouwen ontwikkeld, maar eveneens reeds meerdere projecten succesvol kunnen afwerken.”



WOORD VAN DE AUTEUR

2013, ik ben gewoon... neen... buitengewoon blij om via dit boek even kennis met je te maken. Misschien kennen we elkaar reeds, in het andere geval is dit de eerste energetische connectie die we met elkaar maken. Hoe dan ook, ik voel me vereerd!

Ik ben als Belg geboren op 22 oktober 1958 in Nieuwpoort, en heb ik er dus dit jaar 56 jaar opzitten. Gedurende die tijd heb ik al heel wat levenslessen mogen ondergaan. Ik dank hierbij alle *meesters* die ik reeds heb mogen ontmoeten, en die mede vorm hebben gegeven aan mijn huidige persoonlijkheid.

En wees gerust, er is bij mij nog veel werk aan de winkel!

Gaandeweg leerde ik openstaan voor kritiek en raad van anderen en stond mezelf zo toe om als persoon te kunnen groeien. Misschien paste ik het nieuw aangeleerde niet altijd onmiddellijk toe, maar ik nam het op zijn minst wel mee in mijn achterhoofd om er later over na te denken. Veel van deze levenslessen hebben mij geholpen om te worden wie ik nu ben. Afkomst is niet langer bepalend voor wie of wat je later kan of wil worden, zoals dit vroeger wel meer het geval was. De principes waarop men succes behaalde, werden in het verleden angstvallig geheimgehouden voor *eigen soort*. Deze tijden zijn gelukkig voorbij, en nu kan iedereen die ervoor open staat, deze principes eveneens aanleren en al dan niet beslissen om ze toe te passen in hun eigen leven.

In de eerste helft van het boek staan de meest elementaire principes vermeld die kunnen leiden tot persoonlijke groei, en daarna wordt verwezen naar de spirituele achtergrond waarin zij hun oorsprong vinden.

DOLGEDRAAIDE MAATSCHAPPIJ

WAT IS ER AAN DE HAND?

Wanneer men om zich heen kijkt, en de diverse media raadpleegt, ziet elke rationele burger met ontzetting de groeiende ontsporingen van de huidige samenleving: oorlog, dubieuze rechtspraak, machtsmisbruik, politieke instabiliteit en immobilisme, racisme, seks, armoede, overconsumptie, overspel, corruptie, drugs, drankmisbruik, ego, overdaad, bedrog, vervuiling, ontkenning, en andere.

Hoeveel items in het dagelijkse nieuws zijn nog positief te noemen, of krijgen de kans vermeld te worden? In de media draait het meestal rond sensatie en kijkcijfers, met de bedoeling de concurrentie de loef af te steken. Tevens tracht men een 'instant'-tevredenheid te creëren ongeacht de moraal, ethiek en gebruikte inhoud. Nog steeds is de Romeinse gedachte "*Geef het volk brood en spelen!*" van toepassing.

Verder is er onder invloed van het kapitalisme op wereldvlak een paradigma ontstaan, waarbij alles geoorloofd is in het belang van een beter zakencijfer of een meer gevulde bankrekening. Ego viert hoogtij!

Is de toestand van uw bankrekening eveneens de graadmeter van uw geluk?

Dit valt ernstig te betwijfelen want ik zie dagelijks gegoede burgers die ongelukkig zijn, en minder gegoede burgers die juist wel gelukkig zijn. Is het daarom juist te stellen dat velen al decennia lang de verkeerde illusie achterna lopen?



Reeds decennia promoot men het verband tussen rijkdom en geluk. Maar is dit wel zo?